

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Β. ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ – ΔΑΝΑΪΣ

i. Καταγωγή

Η Αγγελική Β. Τουλουμτζόγλου – Δαναΐς, το γένος Κουτρομπή, με καταγωγή από την ορεινή Αρκαδία, γεννήθηκε στο Άργος, έξω ού και το Δαναΐς.

ii. Εκπαίδευση

Στο Α' Καποδιστριακό Δημοτικό Άργους έλαβε την Πρωτοβάθμια Παιδεία, και τη μουσική της παιδεία έλαβε στο Ωδείο του Παραρτήματος Ναυπλίου, την δε δευτεροβάθμιά της εκπαίδευση συνέχισε στο Ράλλειο Γυμνάσιο Πειραιώς. Είναι καθηγήτρια πτυχιούχος της Αγγλικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Μετάφρασης, κι εργάστηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση ως το 1994 στον Πειραιά.

iii. Κοινωνική Κατάσταση

Είναι παντρεμένη με τον Βασίλη Τουλουμτζόγλου κι έχουν δυο παιδιά. Μετά το 1994, οπότε οι δυο γιοι άρχισαν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, και εν συνεχεία στο Λονδίνο, είχε την ευκαιρία να ταξιδεύει αρκετά στην κεντρική Ευρώπη κι άρχισε την καταγραφή των οδοιπορικών της σε μορφή ημερολογίου, εξετάζοντας τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και κυρίως τους αντιπροσωπευτικούς χαρακτήρες του κάθε τόπου.

iv. Μελέτες

Μετά την ανάθεση των XXVIII Ολυμπίων στην Αθήνα 2004, και ενώ βρισκόταν στην Γενεύη, άρχισε την μελέτη της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής μουσικής και αθλητικής εκπαίδευσης. Ο κύριος προβληματισμός της υπήρξε, η μελέτη του αθλητικού ήθους. Κατά πόσον είναι δυνατόν να διαμορφώνεται ο εγκρατής χαρακτήρας του αθλουμένου πέρα από τις όποιες ψυχοσωματικές του προόδους και κατά πόσον του αναπτύσσεται η δυναμική της εφαρμογής αυτής της σωματικής του άσκησης σ' όλη τη διάρκεια του βίου του και σε κάθε τομέα της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικογενειακής συμπεριφοράς του.

Μέσα από τις πλούσιες πηγές εστίασε την έρευνά της στην εξέλιξη της αθλητικής αγωγής στην αρχαιότητα, και αναδιψώντας ανακάλυπτε τον πολιτισμό, εξετάζοντας κατά πόσον και πως είναι δυνατή μια ανάλογη θετικά εξελικτική πορεία της συνεργασίας, του ευ αγωνίζεσθαι και της ισότητας, όπως την ενστερνίζονται σήμερα τα XXVIII Ολύμπια, Αθήνα 2004, με τις αξίες: Κληρονομιά, Συμμετοχή, Γιορτή κι όλα μέσα στο Ανθρώπινο Μέτρο.

Η Αγγελική Τουλουμτζόγλου - Δαναΐς θεωρεί πως είναι καιρός η ιδέα της Ιερής Ολυμπιακής Φλόγας να φωτίσει τις σύγχρονες γενιές μας μέσα από μια τέτοια γνήσια αθλητική ηθική, και να ενώνει με τη θερμιά της όλους τους ανθρώπους. Η αθλητική ενασχόληση είναι εύλογο πως πρέπει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των αξιών εκείνων των ανθρώπων, που καλλιεργούν τους συνδέσμους της επικοινωνίας, της αλληλοκατανόησης, και του σεβασμού της διαφορετικότητας.